

# Information till lärare/ledare beträffande skolpaket på Torpa

För att programmet skall flyta så smidigt som möjligt kommer här en beskrivning av vad som kommer att ske under ert besök här på Torpa.

Vi börjar vår dag med en historisk vandring genom borgen.

Vandringen börjar i borgstugan, där koncentrerar vi oss på att berätta om livet i och omkring Torpa Stenhus. När byggdes borgen och varför? Hur var det att bo i det medeltida Torpa? Givetvis finns det utrymme för eleverna att ställa frågor och reflektera över det som berättas.

Efter vårt besök i borgstugan vandrar vi ner i de trånga och mörka, men ack så spännande trapporna som slutligen leder till källarvalven. Här ägnar vi särskilt tid åt att berätta om de många skrönor, legender och märkliga ting som ägt rum på Torpa genom århundradena. Vi tar oss en titt på den gamla fängelsehålan och därefter arbetar vi oss uppåt längs vindlande källartrappor, för att en stund senare hamna i den mäktiga Riddarsalen.

Här sägs trolovningen mellan Gustav Vasa och den då blott 16-åriga Katarina Stenbock ha ägt rum år 1552. Vi tittar närmare på salen, talar om matseder och bordsskick på medeltiden, något som minst sagt brukar locka till skratt!

Vapen ska vi också lära oss mer om, vi tittar på hillebarder, bardisaner och björns pjut som bara är några av de vapen som användes av människorna i borgen.

I bostadsvåningen får eleverna titta lite närmare på sängen som sägs ha använts av Gustav Vasa vid hans besök på Torpa. Vandringen fortsätter sedan uppåt och vi passerar några av de så kallade ”dödsfällorna”, Vad användes dessa till? Barnen får också höra den hiskeliga historien om hur en stackars flicka för längesedan blev levande inmurad på Torpa. Hon hade efter ett besök i Danmark blivit pestsmittad. Den inmurade dörren synes än i dag...

I Kungssalen ser vi närmare på de vackra takmålningarna och kanske, om det är modiga barn, åkallar vi Gustaf Otto Stenbocks vålnad. Det berättas nämligen att den gamle greven fortfarande vandrar omkring i Torpas mörka salar.

Efter vandringen delas eleverna in i olika lag, som vi namnger efter de olika släkterna på Torpa. Därefter skickas de iväg på en spännande tipspromenad och här gäller det att dra nytta av allt de lärt sig om borgen. De svarar på tre frågor på vägen ner till parkeringen, därefter fortsätter tipspromenaden på en annan plats.

**Med gruppens egna färdmedel** (ca 5 minuters färd) tar vi oss nämligen till en liten äng, vackert belägen vid sjön Åsunden. Här fortsätter tipspromenaden och därefter får eleverna äta sin medhavda matsäck.

Mätta ock glada är det sedan dags för lagen att utmana varandra i medeltida kampekar.

Besöket avslutas med en hejdundrande jakt efter Gustaf Otto Stenbocks gulds katt, som finns gömd någonstans i området. Vinnande lag får en del av gulds katten och blir hedersgäster på Torpa för all framtid. ALLA barn får en liten ”guldklimp” som minne av sitt besök.

Programmet beräknas att ta ca. 3,5 timmar.

## Tänk på:

- Att Stenhuset fortfarande är mycket kallt under maj och juni.
- Att de flesta av våra aktiviteter samt picknicken sker utomhus. Därför gäller ”kläder efter väder”
- Att vid utomhusaktiviteterna kan buss/bilar inte parkera intill ”lekängen”. Chauffören måste släppa av barnen och sedan köra en bit bort, där man snart kommer att se, var det är lämpligt att parkera.

**Vi önskar alla deltagare en trevlig och minnesrik dag på Torpa!**